



Sportbasisschool Heusden

I don't like Mondays, eh, Thursdays!

Neen, voor een wetenschappelijk onderzoek is er zeer zeker geen geld. Toch blijven kleuterleidsters, iedere 4de dag van de week, met dezelfde vraag zitten: WAT WAS DAT WEER VANDAAG?

Wat is er aan de hand op die bewuste dag? Dat zal ik u hier eens haarfijn uit de doeken doen.

Op de 4^{de} dag van de week kan je er donder op zeggen dat de allerliefste kleuter getransformeerd wordt tot een alien. Als een donderslag bij heldere hemel, verandert de klasgroep in een bende ongeleide projectielen. Speelgoed interesseert hen niet. Pesten wel. Elkaar pijn doen? Waarom niet? Auto's van de trap gooien? Yep, laat je maar eens goed gaan!

De ganse dag door ben ik aan het troosten, aan het ingrijpen en vooral hen op hun donder aan het geven. Helpen doet het niet. Ze horen het donderen in Keulen. En juf raakt de pedalen kwijt. Hoe meer donderpreken, hoe minder ze kalm te krijgen zijn. Je kan er donder op zeggen dat uitgerekend die dag er eentje van de trap dondert. En wie anders al eens kuren heeft, loopt gegarandeerd op de 4^{de} dag als een donderwolk op oorlogspad rond.



Deze dag krijgt al het gedonder zijn meest uitgesproken vorm: wat is het fijn om zwarte verf eens aan mijn rok te smeren. Handen wassen?? Saai!! Hoe cool is het om mijn beste vriend een schaafwond te bezorgen. Met blokken kan je toch ook gooien? Dat onnozele schilderwerk afmaken? Hier, een streep er door en ik ben weg! Samen delen, samen spelen? Ben je gek?? Vandaag toch niet?

En dan het lawaai! Wie nog nooit een ganse dag in een kleuterklas gestaan heeft, kan het zich niet voorstellen. De luidste donderslag kan er niet tegen op. De decibelmeter heeft het bewezen: schadelijk voor de oren (vandaar dat juffen niet altijd naar de ouders luisteren: we horen het niet meer). Tieren, schreeuwen, schetteren... Alles kan en mag (volgens hen!) die dag. Liefst vlak naast je oor! En alsof ik nog niet genoeg heb aan mijn eigen stormachtige bende, zwaait juf Leen steevast de tussendeur open om te demonstreren hoe luid hààr kinderen wel roepen.

Oh ja, we praten er met elkaar over. Maar tot een verklaring zijn we nog niet gekomen. Vermoedens hebben we wel, bewijzen niet. Teveel suikers op woensdagnamiddag? Verwend door oma en opa? Te druk programma op een namiddag die eigenlijk rust zou moeten bieden? Te lang opgebleven? Geen zin na een rustige woensdag? Of stralen de juffen uit: was het maar al vrijdag?

Oplossingen zijn er ook nog niet. We kunnen enkel de boot drijvend houden. Maar laat het duidelijk zijn: op de 4^{de} dag van de week is de trukendoos leeg en de juf ook. Het liefste zeggen we dan: OPGEDONDERD!

Maar ah, op vrijdag zijn ze weer zo lief, vol berouw en oh zo begripvol voor elkaar.

En dan besef je: deze liefde is onvoorwaardelijk, langs beide kanten.

Tot het weer donderdag is!!!!!!

Groetjes,

Mieke

Jaargang 11, nummer 1

22/12/2017

In dit nummer:

1. I don't like Mondays, eh, Thursdays
2. Een nieuwe kleuterspeelplaats!
3. CWRM
4. Afscheid van Martine Goublomme
5. Carll Cneut op bezoek
6. Bezoek aan het huis van de Sint
7. Het Scheppersinstituut
8. Kleurtjes overall!



Een nieuwe kleuterspeelplaats!

Sinds vorig schooljaar zijn we bezig met het maken van plannen voor het verfraaien en vergroenen van de kleuterspeelplaats. Ondertussen is het plan klaar en zijn we volop bezig met het uitwerken ervan.



Op zaterdag 30 september was er een eerste werkdag met ouders. Samen met de kleuterleidsters gingen een aantal papa's aan de slag met zagen, boren, borstels ... Een aantal ouders gingen ook thuis aan de slag. Op de speelplaats zelf is er nog niet zoveel veranderd. Een heleboel dingen staan klaar om op een tweede werkdag afgewerkt te worden. Deze tweede werkdag zal in de maand maart plaatsvinden. Een uitnodiging volgt nog, wie graag wil meehelpen is zeker welkom.



Ondertussen zijn we ook nog volop bezig met het plannen van de grote werkzaamheden. Als alles goed gaat zal er in januari-februari gewerkt worden aan de aanleg van een wilgentunnel. In de paasvakantie wordt het lage stuk van de speelplaats volledig opnieuw ingericht. Daarna zal er nog een derde werkdag georganiseerd worden.

Het enige wat in het jaar 2018 nog zal moeten gebeuren is het aanplanten van de bomen, struiken en klimplanten. Volgend schooljaar zullen de kleuters zich kunnen uitleven op een totaal andere speelplaats. Wij kijken er alvast naar uit!

Els De Smet

Waarnemend directeur

CWRM

De eerste vraag die waarschijnlijk ook bij u opkomt is: 'Wat wil dit zeggen?'.

Wel, op 30 november zijn onder andere de leerlingen van 3B dit te weten gekomen.

Het is de afkorting voor **COMING WORLD REMEMBER ME**. Dit is een project van vzw Kunst en kunstenaar Koen Vanmechelen in opdracht van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en kadert in een grootschalig herinneringsproject GoneWest/Reflections on the Great War.

Tijdens de periode van 2014-2018 kunnen mensen wereldwijd workshops volgen om samen 600000 beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem. Alle beeldjes samen zullen uiteindelijk in 2018 in het provinciaal domein De Palingbeek deel uitmaken van de grote land art installatie CWRM, op het Niemandland van de frontzone Ieper.

Alle leerlingen van het 3^{de} tot en met het 6^{de} leerjaar hebben deze kans gekregen. Nu zijn ze in het bezit van een certificaat van deelname met daarin een **dog tag** met CWRM-stempel. Bij elk beeldje hoort een dog tag met daarop de naam van de peter of meter en de naam van een van de slachtoffers opgenomen in 'de Namenlijst' die het Flanders Fields Museum samenstelt.

Wie hierover meer informatie wil kan naar volgende site gaan:

www.comingworldrememberme.be

Groetjes,

Juf Peggy



Afscheid van Martine Goublomme

Na een lange moedige strijd tegen de ziekte NET, hebben we op 17 september afscheid moeten nemen van Martine Goublomme.

Martine heeft voor onze school veel betekend: haar 3 zonen hebben hier school gelopen en tijdens deze jaren heeft Martine zich ingezet voor het oudercomité en in het bijzonder de kleuterraad. Zij vormden een hechte groep samen.

Nadien nam ze het voorzitterschap op zich en slaagde erin om een ster en gemotiveerd team bij elkaar te brengen dat heel wat kon realiseren.

Dank je Martine, voor alles. We zullen je heel erg missen en wensen hierbij de familie alle sterkte toe.

Haar zoon Arthur, gesteund door papa en z'n broers, wil als initiatiefnemer, in samenwerking met KU Leuven, verder wetenschappelijk onderzoek doen naar NET. Wanneer ze voldoende geld inzamelen, kunnen ze een fonds in naam van Martine oprichten.

Wil je dit project ook steunen? Je kan vrijblijvend storten op rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 met mededeling 400/0015/36578.

Groetjes,

Alle kleuterjuffen en met uitbreiding, de volledige school.



Carll Cneut op bezoek bij het tweede leerjaar

De leerlingen van het tweede leerjaar kregen op 25 oktober bezoek van illustrator Carll Cneut. Hij debuteerde als illustrator van prentenboeken met 'Varkentjes van marsepein'. Ondertussen heeft hij al meerdere boeken verzorgd van prachtige tekeningen. Meer werk van hem kan je bewonderen in de Bib.

De voormiddag begon met het voorlezen van prachtige prentenboeken. De kinderen hingen aan de lippen van Carll.

We kregen ook een kleine demonstratie te zien van hem. Verschillende emoties of gezichten (blij, boos, een agent met een dikke snor, een hondje, een robot of prinses), ze vloeiden allemaal uit de handen van Carll.

Daarna moesten de kinderen zelf aan de slag. Ze mochten zelf een gezicht tekenen door hun eigen hoofd op de tekening te leggen. Zo hadden ze direct een groot hoofd op hun blad. Daarna mochten ze zelf de ogen, neus, mond, oren, ... kiezen. Zo had iemand een gezicht met robotogen, een hondenneus met een dikke snor. Of prinsessenogen met een heksenneus en lachende mond. Alles kon, alles mocht.

Maar hij kwam niet zomaar! We kregen een opdracht mee. Op dinsdag 19 december werden alle klassen van het tweede leerjaar uit Heusden en Destelbergen uitgenodigd voor het afsluitfeest in het JGC en de Grote Parade door het dorp. De kinderen hebben zelf dozenkostuums moeten maken in de klas. Geen gemakkelijke opdracht. Maar de fantasie van de kinderen sloeg al op hol met prachtige kostuums als resultaat.



Van eind december tot eind januari stelt de gemeente de resultaten van de klassenparade tentoon in de bib van Destelbergen en kan je in primeur naar onuitgegeven werk van Carll Cneut komen kijken. Zeker de moeite waard!

Creatieve groetjes, 2A



Bezoek aan het Huis van de Sint in Sint-Niklaas

Geduldig telden we af tot de Sint en pieten ons een bezoekje zouden brengen op school. Elke dag doorstreepten we een vakje van onze aftelkalender... Maar wat duurde dat wachten toch lang!

Daar kwam verandering in toen we op een morgen een brief ontvingen. Geen gewone brief... Hij was rood en geel en er stonden hele sierlijke letters op geschreven met een pen... De brief kwam van Sinterklaas!!! Hij nodigde ons uit om een kijkje te komen nemen in zijn Huis in Sint-Niklaas. Elk jaar wanneer de Sint naar ons land komt, ruilt hij zijn kasteel in Spanje in voor dit verblijf.



Op 30 november was het de grote dag en reden we er met de bus naar toe. Het was aan het sneeuwen maar dat kon ons niet deren. We wilden absoluut het huis bezoeken. Toen we van de bus stapten zagen we meteen waar we moesten zijn want rode vlaggen wezen ons de weg. Op de vlaggen stond 'Sinterklaasstraat'. Een beetje verder zagen we het plots : het HUIS!

Een mooie trap met rode loper bracht ons naar de ontvangstruimte. Het krioelde er van de pieten. We kregen er een rondleiding en een antwoord op heel wat vragen. Zoals : waar slaapt de Sint? Wanneer en wat eet hij? Neemt Sinterklaas een bad of een douche? Draagt hij een kamerjas? We zagen zelfs zijn toilet!



Alle vragen kregen een antwoord tijdens het unieke bezoek aan het magische Huis van de Sint. Eén ding was jammer : de Sint zelf kregen we niet te zien. Hij was net naar een school vertrokken. Maar op 5 december zagen we hem uiteindelijk toch en dan nog wel in onze eigen klas met pieten erbij. En dat maakte veel goed!



Wil je meer foto's zien en info krijgen over de werking van onze klas 3KB ga dan naar onze blog via de schoolwebsite www.sportbasisschool.be . Aan de linkerkant zie je 'blogs' staan. Klik op '3KB juf Caroline' en je kan al onze avonturen beleven. Veel plezier!

Zo, dan rest mij enkel nog om jullie een fijne kerstvakantie toe te wensen!

Prettige feestdagen en een gezond en gezellig 2018!

Groetjes,

Juf Caroline

Belangrijke data!

11 januari	Nieuwjaarsreceptie VZM, oudercomité, sportraad en feestcomité	22 maart	Optreden koor
15-16 januari	Oudercontacten kleuter	26—30 maart	Sportklas L4
26 Januari	Quiz	26-27 april	Crea lager
2 februari	Kinderfuif	30 april	Facultatieve verlofdag
19—21 februari	Boerderijklas L2	5 mei	Eerste communie
3—10 maart	Sneeuwklas L6	9 mei	Pedagogische studiedag
		23 juni	Schoolfeest



Het Scheppersinstituut

In het zesde leerjaar maken we kennis met 3 middelbare scholen. We bezoeken een school met Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Kunst Secundair Onderwijs (KSO).

Op maandag 11 en dinsdag 12 december stond het eerste bezoek gepland. We mochten proeven van enkele techniek workshops in het Scheppersinstituut in Wetteren.

- We ontwierpen een eigen etiket.
- We maakten een alarm
- We soldeerden een fietsje.
- We maakten een sleutelhanger.
- We leerden hoe we het best een muur metselen.

Een leuke voormiddag die werd afgesloten met frietjes en frikandellen. ☺

We laten de foto's voor zich spreken.

Groetjes van het zesde leerjaar!



Meer foto's kun je vinden op de website van onze school!

Kleurtjes overal!



Maandag kwamen we de klas binnen, onze klas was omgetoverd in een rode klas! Rode doeken, rode slingers, alleen maar rood speelgoed op de speeltafels!

Geen enkele peuter merkte iets op, zoals altijd gingen zij enthousiast spelen! Tot we allemaal in de kring zaten, iedereen was in het rood gekleed, zelfs Jules de klaspop en de juf...

Lachen dat ze deden, dit snapten ze niet goed! Toen legde juf uit dat we gingen leren over de kleuren geel, groen, blauw en rood!

We speelden met de kleuren, leerden spelletjes rond kleuren, leerden de kleuren te associëren en maakten grapjes "groen ik geef je een zoen".

Het was een zeer leuk en aangenaam thema!

Soms vraagt de juf veel aan de ouders om een thema helemaal te doen slagen! En dan is het super als iedereen meedoet! Dus hierbij bedank ik ook eens alle ouders die steeds hun huiswerk keurig maken ☺

Na veel oefenen en leuke spelletjes spelen, kennen onze meeste peuters nu al de kleuren!

Op naar het volgend thema!

1pk



Kleuterturnen

Dit jaar stond ik voor een nieuwe uitdaging, ik mag aan alle kleuterklassen 1 uur in de week turnen geven. En dit valt me reuze mee! Het is leuk om turnlessen te zoeken die zowel leuk als uitdagend zijn, om eenzelfde bewegingsdoel telkens vanuit nieuwe invalshoeken aan bod te laten komen. Zo hadden we een tijdje terug een bewegingsomloop die zich vooral richtte op "evenwicht". Daarbij is het eenvoudig om een bank in de zaal te zetten voor de jongsten of een omgekeerde bank voor de grotere kleuters. Maar dat hebben ze allemaal al vaak gedaan. Wat een turnles extra leuk maakt is de onverwachte aspecten: je evenwicht bewaren terwijl je over skippyballen kruipt, een omgekeerde bank gebruiken als wip, met matten een donkere tunnel maken, de dikke mat omtoveren tot klimmuur/glijbaan, een bootje maken van een mat en wat stokken,.... Ook werken vanuit een thema is leuk: zo hadden we al een 'groene turnles', veranderden we al in Zwarte Pieten en in de elfjes van de Kerstman.

Wanneer een turnles in de smaak valt krijg ik er zoveel dankbaarheid en plezier van de kleuters van terug. Als je midden in je turnles een knuffel krijgt of er wordt in je oor gefluisterd "Juf, ik vind het leuk!", dan wil je hen de volgende les nog meer verrassen met nieuwe uitdagingen.

Groetjes,

Juf Riene



**HAPPY
NEW
YEAR**